

- Hindistan'ın en iyi yılı
- Arjantin'in yeni Devlet Başkanı
- Çin'in elektrikli araçları
- Avrupa'nın füze açığı

YIL: 2 / SAYI: 44

DÜNYA NE KONUŞUYOR?

16-30 Kasım 2023



YÖNETİCİ ÖZETİ

- Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrikli araçlar üzerine yapılan çalışmalar artmış ve buna bağlı günümüzdeki elektrikli araç ithalatı ve ihracatı artmıştır. Elektrikli araç konusunda küresel çapta en büyük oyuncularından biri şüphesiz Çin'dir. Çin'in elektrikli araç sektöründe hızla büyümesi başta ABD ve AB'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor. ABD 2032 yılına kadar satılan yeni otomobillerin en az üçte ikisinin elektrikli araç olmasını hedeflerken, AB ise 2035 yılına kadar satılan her otomobilin elektrikli olmasını hedefliyor. Küresel çapta otomotiv endüstrisinde çalışan işçi sayısı yaklaşık 14 milyon iken, toplam üretim değeri 3 trilyon doları aşmaktadır.
- 2023 yılı Hindistan'ın parladığı yıl olarak gösteriliyor. Dünyanın en kalabalık nüfusuna ve hızlı şekilde büyüyen ekonomiye sahip Hindistan, küresel çapta pozisyonunu büyütüyor. Bulduğumuz yıl içerisinde Hindistan, 125 ülkenin katıldığı Küresel Güney Sanal Zirvesi'ni düzenlemiş, Japonya'da düzenlenen G7 zirvesine davet almış ve Quad (Dörtlü) Zirvesi'ne katılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında Şangay İşbirliği Örgütü ve G20 Zirvesine de ev sahipliği yaparak yoğun bir program geçirmiştir. Ekonomisi en büyük ilk on ülke arasında yapılan kıyaslamada GSYH'si en çok büyüyen ülke de %7 ile Hindistan olmuştur.
- Bir süredir enflasyon ve ekonomik sorunlarla uğraşan Arjantin'de kritik seçim serüveni geride kaldı. Seçimde, oyların %55,7'sini ve 24 eyaletin 21'ini alarak Arjantin'in yeni Başkanı aşırı sağcı olarak bilinen Javier Milei seçildi. Seçimlere katılım oranı %76,3 olurken, boş oy oranları ise beklenenden yüksek çıkarak %1,55 oldu. Arjantin seçiminden sonra Ekvador'da seçimi kazanan milyarder Daniel Noboa ve 2024 ABD seçimlerinde Trump'ın kazanmak ihtimalinin yüksek olmasıyla Latin Amerika siyasetinde yeni çatışmaların doğabileceği öngörülüyor.
- İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları yapılan ateşkeslerin ardından devam ederken, Avusturya merkezli düşünce kuruluşu International Institute for Peace, bölgedeki savaşı sona erdirip barışı sağlayacak bazı görüşlere yer vermiştir. Kuruluş, iki ülke arasındaki çatışmaların ve sorunların çözülebilmesi için iki devletli çözümün (bağımsız bir Filistin devletinin kurulması) gerekli olduğunu vurguluyor. İkinci öneri ise tek devletli çözümdür (İsrail ve Filistin halkının eşit haklara sahip olduğu tek devletli yönetim modeli). Üçüncü

öneri bölgesel yaklaşım ile bölgedeki Arap ülkelerinin barış sürecine katkı sağlaması. Dördüncü öneri ABD, Rusya ve BM gibi aktörlerin aktif rol alacağı bir uluslararası müdahale. Son öneri ise İsrail ve Filistin'in kendilerine ait bazı bölgeleri karşı tarafa vererek toprak takasının yapılması.

- Küresel çapta yaşanan dengesiz yağışlar ve oluşan sel felaketleri yaklaşan kış döneminin tüm dünyada sert geçeceği beklentilerini artırmıştır. Ukrayna merkezli düşünce kuruluşu Razumkov Centre, ülkesinin yaklaşan kış dönemi öncesi enerji altyapısını değerlendiren bir makale yayımlamıştır. 2022 yılının başında Rusya'nın başlattığı saldırılarla Ukrayna enerji üretim altyapısının yaklaşık %50'si büyük zarar görmüştür. Zarar gören altyapının yeniden onarımı ise kısa dönemde mümkün görünmüyor. Altyapıları olası saldırılara karşı korumak için set bariyer ve sinyal kesici cihazlar yerleştiriliyor. Altyapılara herhangi saldırı yapılmassa da havaların soğumasıyla ülkede 2GW'a yakın bir enerji açığının çıkması bekleniyor.
- İngiltere'deki konut krizi sürmeye devam ediyor. Yapılan son araştırmalarda ülkede her on kişiden en az birinin evini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Bu rakamın yaklaşık 814.000 kişi olduğu ve eğer hanedeki çocuk nüfusu da risk altında olan gruba eklendiğinde toplam risk altındaki kişi sayısı 1,1 milyonu geçiyor. Yapılan ankette artan kira fiyatları nedeniyle 3,5 milyon kiracının (%45) evsiz kalma korkusu yaşadığı ortaya çıkmıştır.
- İnsansız hava araçlarının -dronlar- birçok ülkede hobi amaçlı kullanımı giderek artmıştır. Afrika'da birçok üst düzey askeri yetkili bir araya gelerek insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditler üzerine toplantı yapmış ve bazı hususlarda anlaşmışlardır. Dronların özellikle birçok yerde propaganda ve saldırı amaçlı kullanılması ülkeler açısından birçok riski gün yüzüne çıkarıyor. Dronlara kolay şekilde ulaşılması ve bu hava araçlarına ufak eklentiler yapılarak zarar verme potansiyelinin artırılması birçok yasadışı silahlı örgütün dikkatini çekerken, tehlikeli durumların oluşmasına da zemin hazırlıyor.



DÜNYA NE KONUŞUYOR?

16-30 Kasım 2023

Bu Rapor, **Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM)** tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Bu yayının tüm hakları KOSAM'a aittir. KOSAM'ın izni olmadan yayının tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, kayıt ve bilgi depolama vd.) yollarla basımı, yayımı, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek sureti ile alıntı yapılabilir. Bu yayındaki tüm fikirler tamamen derlenen enstitüler, yayınlayan yazarlara aittir ve KOSAM'ın yayın politikalarını yansıtmamaktadır.

COPYRIGHT © 2023

KOSAM - Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi

Akabe Mah. Alaaddin Kap Cd. No:130 D:H, 42020 Karatay / Konya TÜRKİYE

Tel: 444 1251 / 7975

www.kosam.org

info@kosam.org

İçindekiler

A. EKONOMİ	1
1. Çin'in Elektrikli Araç Artışı Küresel Piyasaları Şok Edecek / East Asia Forum (Avustralya)	1
2. AB Dışlarını Keskinleştiriyor: Amerikalı Teknoloji Firmalarına Yönelik Düzenleyici Cezalar Rekabete Nasıl Zarar Veriyor? / American Enterprise Institute (ABD)	2
3. Model: Sudan'da Devam Eden Çatışma Ekonomik Üretimi Yarı Yarıya Azaltabilir ve 1,8 Milyon Kişiyi Yoksulluğa İtebilir/ IFPRI (ABD)	4
4. Küresel Politik Ekonomi ve Ticaret / Rosa Luxemburg Stiftung (Almanya)	5
5. Hindistan'ın İyi Yılı / Geopolitical Intelligence Services (Lihtenştayn)	6
6. Çin'in Dış İlişkilerine Yönelik Bir Marka Stratejisi; Bir Kuşak Bir Yol Projesi / RISAP (Romanya)	8
7. Robotlar Maaşları Düşürür mü? / The Cobden Centre (İngiltere)	9
B. POLİTİKA	12
1. Batı'nın Rusya'ya Yönelik Yaptırımları ve Küresel Güney'in Tutumu / The Royal United Services Institute (Birleşik Krallık)	12
2. Arjantin'in Seçilen Aşırı Sağcı Başkanı / Rosa-Luxemburg-Stiftung (Almanya).....	13
3. İsrail ve Filistin: Barış Şansı Var mı? / International Institute for Peace (Avusturya) .	15
4. İkili İlişkiler Arasında Köprü Kuran Yeni ABD-Çin Çalışma Grupları / East Asia Forum (Avustralya)	17
5. Çarpıcı Yokluk: Avrupa'nın Füze Açığı / ECFR (Almanya).....	18
6. Myanmar'daki Silahlı Çatışmalarda Yeni Bir Artış / CRISIS GROUP (Belçika)	20
7. Körfez, Riyad Zirvesi ve Hamas-İsrail Savaşı / Institute for International Political Studies (İtalya).....	22

C. ÇEVRE.....	24
1. Metal Madenciliği Planlanan Elektrikli Araç Geçişinin Hızına Yetişebilir mi? / Fraser Institute (Kanada).....	24
2. Elektrik Kesintisi Olacak mı? Ukraynalı Enerji Şirketleri Kışa Nasıl Hazırlandı? / Razumkov Centre (Ukrayna)	25
3. Rusya'nın Petrol İhracatı Kısıtlamasının Afrika ve Ötesine Etkileri / Vivekananda International Foundation (Hindistan).....	26
4. Gazze'ye Yakıt Tedariği: İhtiyaçlar ve Kullanımlar / The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (İsrail).....	27
5. COP 28 Afrika'nın 'Modern Kölelik Tuzağına' Son Verebilir mi? / United Nations University Policy Research Center (ABD)	29
D. SOSYAL.....	31
1. Gazze'de Yangın Sürerken Batı Şeria İçten İçte Yanıyor / Human Rights Watch (ABD)	31
2. Çocukları Ev Dışında Bir Bakım Yerine Götürmek Gelecekteki Suç Potansiyellerini Etkiler mi? / SNS (İsveç)	32
3. İngiltere'de 814.000 Kiracı Tahliye Tehdidi Altında / Ekklesia (İskoçya).....	33
E. TEKNOLOJİ.....	35
1. Silah Amaçlı Dronlar: Afrika'nın Riskleri Öngörmek için Daha İyi Verilere İhtiyacı Var / Institute for Security Studies (Güney Afrika).....	35
2. Büyük Teknolojiyi Dizginleyene Kadar Yapay Zekâ Güvende Olmayacak / European Policy Centre (Belçika).....	36
F. GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER	38

A. EKONOMİ

1. Çin'in Elektrikli Araç Artışı Küresel Piyasaları Şok Edecek / East Asia Forum (Avustralya)

Günümüzde elektrikli araçlar büyük değişimler vaat etmektedir. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar elektrikli araçlara göre iki kat daha fazla parçadan oluşurken, montaj bandında harcanan zaman daha uzun olmaktadır. Elektrikli araçlara geçiş ABD'de 35.000 çalışanın işini riske atarken, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası ülkedeki üç büyük otomobil üreticisine karşı grev yapmıştır. Çinli otomotiv üreticilerinin oluşturduğu yeni rekabet ortamı ABD'de otomotiv işçileri için yeni tehditleri ortaya çıkarıyor. ABD Hükümeti, 2032 yılına kadar satılan yeni otomobillerin en az üçte ikisinin elektrikli araç olmasını istemektedir. Avrupa Birliği ise ABD'ye nazaran daha çetin hedefler belirlerken, 2035 yılına kadar satılan her yeni otomobilin elektrikli olmasını hedeflemektedir. ABD ve AB, elektrikli araçları Çin'den ithal etmek istememektedir. Fakat Çin, kendi otomotiv üreticilerine uyguladığı sübvansiyon, gelişmiş mühendislik yeteneği, yenilikçilik ve devasa iç pazar sayesinde elektrikçi araçların lider üreticisi konumuna gelmiştir. Avrupa'da elektrikli araç satışının yalnızca %3'ünü Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar oluştururken, bu oranın 2030 yılına kadar %20'ye çıkması bekleniyor. Çin'in elektrik araç ihracatı ve üretiminde giderek büyümesi birçok ülkede araç üreticilerini ve otomobil işçilerini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Dünya genelinde otomotiv endüstrisi 14 milyon işçi istihdam ederken, bu işçiler toplamda 3 trilyon ABD doları değerinde araç üretmektedir. Avrupa Birliği otomotiv sektöründe 2,5 milyon işçi çalıştırırken ABD, Meksika ve Japonya ise her biri 1 milyon otomotiv işçisi çalıştırmaktadır. Çin'in otomotiv sektöründe çalışan işçi sayısı ise 4 milyondur. 2022 yılında küresel otomotiv ihracatı 780 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl AB'nin ihracatı 407 milyar dolar, Japonya'nın 87 milyar dolar, ABD'nin 58 milyar dolar, Güney Kore'nin 52 milyar dolar, Meksika'nın 47 milyar dolar ve Çin'in 45 milyar dolar olmuş ve sıralamada altıncı sırayı almıştır. Birçok Batılı otomobil firması Çin'in tıpkı çelik endüstrisini ele geçirdiği gibi otomotiv endüstrisini de ele geçirmesinden korkmaktadır. 2021 yılında Çin, çelik üretiminde tüm küresel rakiplerini

geride bırakarak 1,03 milyar ton çelik (dünya üretiminin yaklaşık %60'ı) üretmiştir. Çelik üretiminde ikinci sırayı 153 milyon ton ile Avrupa Birliği alırken, üçüncü sırayı 118 milyon tonla Hindistan, 96 milyon tonla Japonya ve 86 milyon tonla ABD takip etmiştir.



Kaynak: EastAsiaForum

Erişim: <https://www.eastasiaforum.org/2023/11/21/chinas-electric-vehicle-surge-will-shock-global-markets/>

Anahtar Kelimeler: ABD, AB, Çin, Elektrikli Araçlar, Otomotiv.

2. AB Dışlerini Keskinleştiriyor: Amerikalı Teknoloji Firmalarına Yönelik Düzenleyici Cezalar Rekabete Nasıl Zarar Veriyor? / American Enterprise Institute (ABD)

Avrupa Birliği, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gibi politikalar aracılığıyla Amazon, Apple, Google, Meta ve Microsoft gibi büyük ABD teknoloji şirketlerini düzenleme konusunda iddialı bir duruş sergilemiştir. Bu kapsamda AB, teknoloji firmalarının kullanıcı verilerini nasıl ele aldıkları, platformlarını nasıl çalıştırdıkları ve birlikte çalışabilme özelliklerini nasıl yönettikleri konusunda anlaşmazlığa düşmeleri halinde düzenlemelerine uymadıkları için ağır para cezaları uygulamaktadır. AB'nin teknolojiye yönelik agresif düzenleyici yaklaşımı, AB vatandaşlarını korumanın ötesine geçerek Avrupa tarzı kısıtlayıcı politikaları tüm

dünyaya ihraç etmeyi amaçlamaktadır. 2022 yılında ABD'li teknoloji firmalarına verilen cezalar, Instagram'a 405 milyon Avro, Google'a 90 milyon Avro ve Amazon'a 726 milyon Avro olmak üzere rekor seviyelere ulaşmıştır. Uygulanan büyük cezalar şirketlerin mali durumlarını ve itibarlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

DMA, AB düzenleyicilerine teknoloji iş uygulamalarına müdahale etmeleri için geniş takdir yetkisi vermektedir. Sadece en büyük firmaları hedef alan DMA, açık pazarları teşvik etmek yerine rekabeti bozmaktadır. DMA'nın "kapı bekçileri" olarak tanımlanan büyük teknoloji şirketlerine yönelik katı düzenlemeleri inovasyonu boğmakta ve serbest piyasayı çeşitli şekillerde engellemektedir. DMA bazı başarılı şirketleri önceden bekçi olarak etiketleyerek ve onlara özel yükümlülükler yükleyerek, işletmeleri başarılarından dolayı cezalandırmakta, büyümelerine veya yeni alanlara açılmalarına engel olmaktadır. Son olarak, DMA sadece en büyük şirketleri kapı bekçisi olarak hedefleyerek eşit olmayan bir oyun alanı oluşturmaktadır. Bazı piyasa katılımcılarına sert kısıtlamalar getirirken diğerlerinin serbestçe hareket etmesine izin vermektedir. Bu da açık piyasaları teşvik etmek yerine rekabeti bozmaktadır.

AB'nin düzenlemeleri, piyasaya müdahaleyi haklı göstermek için tüketiciyi koruma ve mahremiyete odaklanmaktadır. Asıl önemli olan, bir yandan veri koruma anlaşmaları yoluyla tüketicileri korurken diğer yandan teknolojinin gelişebileceği bir ortamı teşvik etmek arasında doğru dengeyi kurmaktır. Hem AB hem de ABD için düzenleyici yaklaşımlar ölçülü ve orantılı olmalı, teşvikleri ve istenmeyen sonuçları dikkate almalıdır. Son Trans-Atlantik Veri Gizliliği Çerçevesi gibi düzenlemeler ve inovasyon dikkatli bir şekilde bir arada var olabilir ve hatta birbirini güçlendirebilir. Ancak, ABD'nin başarılı teknoloji şirketlerine yönelik mevcut önleyici saldırı, yeni nesil inovasyonları engelleme riski taşımaktadır.

Erişim: <https://www.aei.org/technology-and-innovation/eu-sharpens-its-teeth-how-regulatory-fines-on-american-tech-firms-are-harming-competition/>

Anahtar Kelimeler: Amerika, Firma, İnovasyon, Teknoloji, Yatırım.

3. Model: Sudan'da Devam Eden Çatışma Ekonomik Üretimi Yarı Yarıya Azaltabilir ve 1,8 Milyon Kişiyi Yoksulluğa İtebilir/ IFPRI (ABD)

Sudan'da 15 Nisan tarihinde Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında patlak veren savaş, başkent Hartum ve ülkenin diğer bölgelerinde ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde aksamasına neden olmuştur. Altı aydan sonra hala devam eden çatışmanın, Sudan ekonomisi ve geçim kaynakları üzerindeki etkileri giderek artmaktadır. Sudan'da yaşanan savaşın etkilerini ölçmek için ekonomik modelleme yaklaşımı kullanılarak araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, savaşın ulusal ekonomi ve bireysel sektörler üzerinde önemli olumsuzluklara neden olduğu ve 1,8 milyon kadar insanı yoksulluğa itebileceği görülmüştür.

Araştırmada analiz için bir Sosyal Muhasebe Matrisi (SAM) Çarpan modeli kullanılmıştır. Bu model, Sudan'daki savaş gibi öngörülemeyen şokların kısa vadeli etkilerini ölçmek için çok uygundur ve ulusal ve sektörel üretim, hane halkı gelirleri, istihdam ve yoksulluk üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri yakalamaktadır. Ekonomik sektörler düzeyinde simüle edilen şoklar, belirli sektörel malları üreten ana devletlerin devam eden çatışmadan etkilenme derecesine göre tasarlanmıştır. Şokların büyüklüğü de her bir sektörün üretimde ne ölçüde merkezileştiğine ve üretici devletlerdeki şiddetin yoğunluğuna bağlı olarak değişmiştir.

Modelleme, savaşın 30 Haziran itibarıyla Sudan ekonomisinde yaklaşık 5 milyar dolarlık kayba yol açtığını gösteriyor. Savaşın Eylül ayının ötesine uzamasıyla birlikte bu tahmin iki katına çıkmış ve savaşın yıl sonuna kadar devam etmesi halinde kayıpların 15 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu miktar, Sudan GSYH'sinin %48'ine denk gelmektedir. Aynı senaryoda, savaşın yıl sonuna kadar devam etmesi halinde, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin GSYH'lerinde sırasıyla %70, %49 ve %21 oranında azalma olacağı tahmin edilmektedir. Sektörel GSYH'deki bu düşüşler, hizmetler, sanayi ve tarım sektörlerinde sırasıyla 2,7 milyon, 2 milyon ve 400.000 olmak üzere tahmini 5,2 milyon iş kaybıyla (işgücünün neredeyse yarısı) ilişkilidir.

Modele göre hane halkları ciddi şekilde etkilenmekte ve toplam gelirleri 2021 yılına kıyasla %40'ın üzerinde azalmaktadır. Tüm üretim faktörlerinin (emek, arazi ve sermaye) geliri 2021 yılına kıyasla en az %48,3 oranında azalacaktır. İşgücü geliri 2021 yılına göre

%50,8 oranında azalırken, sermaye geliri %46,5 oranında azalacaktır. Ulusal yoksulluk oranının 2021 yılına kıyasla %4,5 puan artması 1,8 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altına düşmesi ve toplamda 39,3 milyona ulaşması beklenmektedir. Kırsal alanlarda yoksulluk oranının kentsel alanlara kıyasla daha yüksek bir artış göstermesi beklenmektedir.



Kaynak: Shutterstock

Erişim: <https://www.ifpri.org/blog/model-sudans-ongoing-conflict-could-reduce-economic-output-half-and-push-18-million-poverty>

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Savaş, Sudan, Yoksulluk.

4. Küresel Politik Ekonomi ve Ticaret / Rosa Luxemburg Stiftung (Almanya)

Ekonomik küreselleşme toplumu hızlı bir şekilde dönüştürürken dünyadaki tüm insanların yaşam koşullarını da etkilemektedir. Şu ana kadar bu küreselleşme Kuzey'de yer alan devletler tarafından korunan özel şirketlerin birçoğunu güçlü ekonomik çıkarlar etrafında şekillendirmiştir. Bu süreçte insan yaşamının temelleri üzerindeki demokratik kontrol, kâr uğruna feda edilmiştir. Baskın ekonomik kalkınma modeli neoklasizmdir. Bu paradigmada, ekonomik ve sosyal sorunlar en iyi şekilde serbest piyasalar ve onların birincil aktörleri olan, kâr maksimizasyonu yapan özel şirketler tarafından çözülmektedir.

Neoklasizm, uluslararası ticareti haklı çıkarmak için David Ricardo'nun serbest ticaretin tüm katılımcı devletler ve halkları için faydalı olduğunu ileri süren "karşılaştırmalı üstünlük" teorisine dayanmaktadır. Ancak bu paradigmanın şekillendirdiği dünya düzeni, zenginlik ve yoksulluk arasında kutuplaşma oluştururken, devletlerin kendi içinde ve arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği de derinleştirmektedir.

Teorik ve ampirik kanıt eksikliğine rağmen, neoklasik teori ve onunla karşılaştırmalı maliyet avantajı teorisi inatla varlığını sürdürmektedir. Dünya Bankası, neoklasik paradigmayı güçlendirmek için tasarlanmış politik bir kavram olarak anlaşılabilir neoliberal proje ile özgür ve dizginsiz mallar ve finansal piyasalar aracılığıyla refahı artırmayı vaat etmektedir. Ancak bu sözün yerine getirilmediği açıkça görülmektedir. Bunun için, Küresel Güney'den aktörlerin ve özellikle toplumsal hareketlerin dahil edildiği ve güçlendirildiği, adil bir dünya ekonomik ve ticari düzeni etrafında siyasi diyaloga ihtiyaç duyulmaktadır.



Kaynak: IMAGO

Erişim: <https://www.rosalux.de/en/foundation/zid/key-activities/economics-and-trade>

Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası, Ekonomi, Küreselleşme, Neoklasizm.

5. Hindistan'ın İyi Yılı / Geopolitical Intelligence Services (Lihtenştayn)

2023 yılı Hindistan için iyi geçerken diplomatik, yumuşak güç, askeri ve ekonomik güce sahip önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Hindistan, ABD'nin Çin saldırganlığına karşı

koyma amacıyla uyguladığı Hint-Pasifik stratejisinin tam merkezinde yer almaktadır. Ancak Hindistan, ABD ile güzel uyum sağlasa da Batı harici Rusya ve Çin'in bulunduğu birçok gruba katılmaktadır. Hindistan'ın stratejik planı ve Küresel Güney'i desteklemesi başta Batı ülkelerini hedef alırken, Rusya ve Çin'e de dolaylı bir mesaj vermektedir.

Dünyanın en büyük nüfusuna ve hızla büyüyen bir ekonomiye sahip Hindistan, son on iki ayda küresel pozisyonunu büyütüştür. Hindistan, 125 ülkenin katıldığı Küresel Güney Sanal Zirvesi'ni düzenlerken, Japonya'da düzenlenen G7 zirvesine davet edilmiş ve daha sonra düzenlenen Quad Zirvesi'ne de katılmıştır. Geçtiğimiz temmuz ayında Çin liderliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapmış ve eylül ayında da G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştır. Tüm bunlara ek olarak, 2023 yılı bitmeden önce Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ve Quad (Dörtlü) zirvesine ev sahipliği yapacaktır. ABD'nin en büyük stratejik planlarından biri ise müttefikleri ve ortaklarının desteğiyle hızlı şekilde artan Çin askeri varlığı ve ekonomik nüfusuna karşı koymaktır. Çin ve ABD arasında devam eden en önemli jeopolitik çekişme alanı şüphesiz Küresel Güney'dir.



Kaynak: Getty Images

2022 yılı tahminleri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en büyük ekonomisine sahip on ülke arasından GSYH'si ve nüfusu en hızlı artan ülke Hindistan olmuştur. İlk on ülke içerisinde GSYH'si en çok artması beklenen ülke Hindistan (%7) olurken, en düşük olması beklenen ülke %-2 ile Rusya olmuştur. Hindistan, hem BRICS

hem de G20 gruplarına Küresel Güney'den daha fazla ülkenin katılmasını desteklerken, temel önceliklerini iklim finansmanı, sürdürülebilirlik, dijital kamu altyapısı ve sağlık olarak belirlemiştir. Yakın zamanda duyurulan Hindistan – Orta Doğu – Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC), Hindistan'ın Orta Doğu'yla olan güçlü ortaklığını dünya ile senkronize etmesi olarak görmektedir. ABD, Rusya'ya daha az bağımlı olan bir Avrupa, daha stabil bir piyasaya sahip Orta Doğu, yatırımlara ve enerji piyasasına ulaşabilen bir Hindistan'ı hedeflemektedir. Hindistan son zamanlarda yalnızca ABD ve Batılı ülkelerle değil, aynı zamanda Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle olan ilişkilerini de ilerletmiştir. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile serbest ticaret anlaşması imzalarken, İsrail ile de benzer bir anlaşma yapmak için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hindistan'ın Suudi Arabistan ve Mısır ile olan ekonomi ve güvenlik bağları da derinleşmiştir.

Erişim: <https://www.gisreportsonline.com/r/india-rise/>

Anahtar Kelimeler: ABD, Çin, Ekonomi, Hindistan, Küresel Güney.

6. Çin'in Dış İlişkilerine Yönelik Bir Marka Stratejisi; Bir Kuşak Bir Yol Projesi / RISAP (Romanya)

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin hükümetine göre Bir Kuşak Bir Yol Projesi (BRI) başından beri çok sayıda altyapı projesi için kullanılırken, aynı zamanda politika koordinasyonunu, engelsiz ticareti, finansal entegrasyonu ve halklar arası ilişkileri de içermesi gerekiyordu. Ancak ne Xi Jinping ne de Çin Dışişleri Bakanlığı Bir Kuşak Bir Yol Projesini tanımlamak için çaba sarf etmemiştir. Yapısal ayrıntılarına hassasiyet göstermeden ve dikkat çekmeden sadece Bir Kuşak Bir Yol Projesini destekleyen fikirlere dikkat çekilmiştir.

Batı'da BRI hakkındaki düşünceler ilk zamanlar genel olarak olumluyken, ABD-Çin ilişkileri kötüleştiği ve ABD'nin Pekin'e yönelik eleştirileri yoğunlaştıkça BRI'ya karşı bakış açısı değişmiştir. Altyapı perspektifi yerini borç tuzağı diplomasisi, emperyalizm, jeopolitik hırslar ve yeni sömürgecilik suçlamalarına bırakmıştır. BRI büyük bir strateji ya da tutarlı bir vizyon olarak değil, İpek Yolu'nun olumlu çağrışımlarına ve onu "yeniden oluşturmaya" odaklanan bir retorik egzersiz

olarak doğmuştur. Bu yönden bakıldığında BRI, Çin'in markalaşma stratejisi olarak görülmektedir.

BRI'nın coğrafi kapsamı iyi tanımlanmamış ancak sürekli olarak gelişmektedir. Komşu ülkelere yönelik bir girişim olarak başlamış, daha sonra bir Avrasya girişimi haline gelmiştir. Afrika'ya, Güney Amerika'ya ve sonunda Kuzey Amerika'daki ülkelere yayılmıştır. Ancak BRI'nın bir parçası olarak kabul edilen düzinelerce ülkede BRI markasını taşıyan tek bir altyapı bulunmamaktadır. Çin'in uluslararası bir kurum olarak kurduğu ve başından beri bu şekilde sunduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB) farklı olarak BRI hiçbir zaman kurumsal bir kimlik geliştirmemiştir. BRI ikili ilişkiler düzeyinde, özellikle bağlayıcı olmayan formatta tutulmuştur. Altyapı perspektifi, Çin'in ulusötesi altyapı projelerinde çok taraflı iş birliğini teşvik edeceği izlenimini oluştursa da bu tür iş birlikleri genellikle gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, Çin'in jeopolitik emellerini hayata geçirmeye yönelik iyi geliştirilmiş bir plandan ziyade bir slogandır. BRI söyleminin arkasında, Çin'in küresel sahnede yükselişi küresel kalkınmaya katkıda bulunan önemli ve katılımcı bir büyük güç imajı oluşturma çabası vardır. Çin hükümeti BRI'nın imajı kötüleştikçe bu girişimi tekrar kendi çıkarlarına göre uyarlamış ve eskisi kadar teşvik etmeyi bırakmıştır. Çin Hükümeti artık projeyi eskisi kadar güçlü bir şekilde tanıtmaya da tamamen terk etmemiştir. Proje, gerektiğinde yeniden uyandırılmak üzere askıya alınmış gibi görünmektedir.

Erişim: <https://risap.eu/the-belt-and-road-initiative-as-a-branding-strategy-for-chinas-foreign-affairs/>

Anahtar Kelimeler: Çin, Bir Kuşak Bir Yol, Marka, Strateji.

7. Robotlar Maaşları Düşürür mü? / The Cobden Centre (İngiltere)

Otomasyonun ilk zamanlarında makineler, işçilerin yerini acımasızca yok etmiştir. Günümüzde bu durum ortadan kalkmış ve robotlaşmayı daha fazla insan için daha yüksek ücretler üreten, arzu edilen bir olgu haline getirmiştir. Sanılanın aksine otomasyon işte net bir kazançta yol açmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu 2020-2025 yılları arasında yaklaşık on iki milyon boş iş pozisyonunun ortaya çıkacağını öngörmekte

ve bu yeni iş sahaları robotlar tarafından hemen üstlenilemeyecektir. Robotizasyonun daha fazla iş sahası oluşturmasının iki sebebi vardır: Birincisi, robotu 2025 yılına kadar çalıştırmak, bir insanı çalıştırmaktan %16 oranında daha az maliyetli olacağı gerçeği işletmeleri daha kârlı hale getirecektir. Örneğin 1988-2004 yılları arasında ATM kullanımı, bankalardaki gişe memuru sayısını %35 oranında azaltmış ancak şube sayısını %43 oranında artırmıştır. Otomasyon, robotlarla ilgilecek işçiye, veri analistine ve makine uzmanlarına olan ihtiyacı artıracaktır.

Robotların, üretkenliği artırarak ekonomiyi büyüteceği ve önümüzdeki on yılda 15 trilyon dolar katkıda bulunacakları tahmin edilmektedir. Robotların sağlayabileceği bazı faydalar şöyledir: Robotların tasarladığı sağlık sistemleri ve ders planları insanların yaptığına göre daha kaliteli olacak ve bu daha yetenekli bir iş gücüne sebep olacaktır. Aynı şekilde, makineler tarafından tasarlanan kurumsal stratejiler, insanların yaptığından daha verimli olacak ve yapay zekanın araştırma-geliştirmede kullanılması kâr marjını ve inovasyonu artıracaktır. Aynı zamanda otomasyon, tüketiciler için fiyatları düşürüp firmalar için geliri maksimuma yükseltebilecek ve hükümetlerin daha fazla vergi toplayabilmesine yardımcı olacaktır. Bu tür iyileştirmeler kurumların cirosunu arttıracak ve işçiler, işverenlerinin kendilerine daha fazla ödeme yapabileceğini düşünerek daha fazla maaş talep edecektir. Bunun için yapılması gereken önemli birkaç şey vardır. Öncelikle şirketler çalışanlarına uygun bir beceri kazandırma programı düzenlemelidir. Her ne kadar bu eğitimler insanların hayatı boyunca kazandıkları-kaybettikleri yetenekleri telafi edemeyecek olsa da çalışanlar arası eşitsizlik minimum seviyede olacaktır.

Bir diğer otomasyon avantajı ise öngörüldüğünden daha yavaş ilerlemesi ve ekonomilere yapısal reformlar için zaman kazandırmasıdır. 2020 yılında endüstriyel robotlara harcanan yaklaşık 25 milyar dolar, toplam sermayenin %1'ine tekabül ederken, robotizasyon yaklaşımı Elon Musk gibi teknoloji liderleri tarafından desteklenmiştir. Otomasyonun çok önemli bir dezavantajı ise doktor-avukat gibi çalışanların primlerini büyük ölçüde azaltmasıdır. Bunun nedeni, robotların daha düşük fiyatlara daha iyi uzmanlıklar sunabilmesidir. Bu yüzden birçok firma robot kullanmayı tercih edecektir. Teknoloji, eskiden de bu tarz ücret düşüşlerini tetiklemiştir. Örneğin gece uçan pilotlar, gündüz uçarlara göre %30 daha fazla maaş alıyordu. Günümüzde daha iyi kokpit

ekranları ve hava görüş sistemleri sebebiyle böyle bir durum artık geçerli değildir. Sonuç olarak hükümetler ve şirketler otomasyona geçişi yavaş bir şekilde yapmalı ve bu süreçte insanları desteklemelidir.

Erişim: <https://www.cobdencentre.org/2023/11/do-robots-reduce-wages/>

Anahtar Kelimeler: İş Gücü, Maaş, Otomasyon, Robot, Teknoloji.

B. POLİTİKA

1. Batı'nın Rusya'ya Yönelik Yaptırımları ve Küresel Güney'in Tutumu / The Royal United Services Institute (Birleşik Krallık)

2022 yılı şubat ayından bu yana, Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından sonra Rusya'ya yönelik başlayan Batı yaptırımları finans sistemine, petrol ve gaz sektörüne ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı kişilere yönelik eylemleri içermektedir. Küresel Güney'deki ülkelerin Rusya ve Batı ile farklı ilişkileri ve tek taraflı yaptırımların uygulanmasına yönelik farklı tutumları vardır. Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Küresel Güney'de tek taraflı yaptırımlara karşı çıkan ya da tarafsız kalan kilit oyuncularından sadece birkaçıdır. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (topluca 'BRICS') Dışişleri Bakanları tarafından 2023 yılı Haziran yapılan ortak açıklamada, tek taraflı yaptırımların uygulanmasının BM Şartı ile 'bağdaşmadığı' ifade edilmiştir. Ancak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de vurguladığı üzere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuka ilişkin BM Şartı'nı (Madde 2(4)) ihlal etmektedir. Bu ülkelerin birçoğu Rusya'yı saldırganlığı nedeniyle kınamış olsa da bazıları kendilerini Batı demokrasileri ile Rusya arasında konumlandırmada herhangi bir fayda görmemektedir. Hindistan'da yakın zamanda yapılan bir ankette, 1947'deki bağımsızlığından bu yana ülkenin 'en güvenilir ortağı' olarak Rusya'yı gördüğünü ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari karşılıklı bağımlılık, karşılıklı ilişkinin temel motivasyona da katkıda bulunmaktadır. Endonezya ise Rusya ile askeri iş birliğinden tarımsal iş birliğine kadar uzanan tarihi bağlara sahiptir.

Küresel Güney ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının kendi iç ekonomileri üzerindeki etkilerini hissetmektedir. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi verileri, küresel üretim artışının 2022 yılında %3'ten 2023 yılında %1,9'a düşmesini beklemektedir. Savaşın doğrudan ekonomik etkileri Ukrayna ve müttefikleri tarafından hissedilirken, Küresel Güney ülkeleri doğrudan müdahil olmamalarına rağmen, gıda, gübre, enerji ve yakıt fiyatlarını etkileyen sorunlarla karşı karşıyadır.

Güney'in stratejik öncelikleri ve tercihleri Batı'ninkilerden farklıdır. Küresel Güney ülkelerinin kendilerine ait çok sayıda önemli öncelikleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Covid-19'un olumsuz ekonomik etkileri, Endonezya'da artan sel riskleri, Hindistan'da yükselen deniz seviyeleri ve Güney Afrika'da yağış düzenindeki değişiklikler gibi iklim değişikliğinin ciddi etkileriyle mücadele ve bölgedeki ülkeler arasında devam eden çeşitli sınır çatışmaları yer almaktadır. Batı için ileriye dönük yol, yaptırım rejimine destek toplamaya odaklanmak değil, Küresel Güney ile ilişkileri güçlendirmektir. Bu durum, söz konusu ülkeler arasındaki eşitsizlikten faydalanarak ve onları kendileri için önemli olan konularda tutarlı bir angajman yoluyla Batı ile daha fazla iş birliği içinde çalışmaya teşvik ederek başarılabilir. Küresel Güney'in benzersiz ve kendine özgü bağlantıları kabul edilir ve savaşı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak en üst düzeye çıkarılırsa, bunun Batı'nın aradığı türden bir angajmanla sonuçlanması daha olasıdır.



Kaynak: RUSI

Erişim: <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/western-sanctions-russia-and-global-souths-stance>

Anahtar Kelimeler: Batı, Hindistan, Küresel Güney, Rusya, Yaptırım.

2. Arjantin'in Seçilen Aşırı Sağcı Başkanı / Rosa-Luxemburg-Stiftung (Almanya)

Tarihi seçimde kendini "liberal özgürlükçü" olarak tanımlayan muhalif milletvekili Javier Milei, oyların %55.7'sini alarak ve ülkenin 24 eyaletinden 21'ini kazanarak Arjantin'in

yeni başkanı olmuştur. Bir önceki turda 13 ili alan Maliye Bakanı Sergio Massa liderliğindeki merkez sol Vatan için Birlik koalisyonu ise oyların% 44,3'ünü alarak sadece üç ili kazanabilmiştir. Seçime katılım oranı % 76.3'te kalırken, Arjantin'in siyasi haritasını yeniden şekillendirecek bu tarihi seçimde bir başka dönüm noktası ise %1.55'lik boş oy oranı olmuştur.

Arjantin seçimleri, devalüe edilmiş bir para birimi, hiperenflasyon, dış borç, artan yoksulluk ve güvencesiz istihdam zemininde, ekonomik ve sosyal kriz bağlamında gerçekleşmiştir. Demokrasi ve Otoriterlik Çalışmaları Laboratuvarı (LEDA) tarafından yapılan önemli anketler, Arjantin'de önemli bir kesimi ekonomik krizi kısmen bir "siyasi kastın" sürdürülmesiyle ilgili olduğuna inandığını göstermiştir. Çok Yıllı Araştırma Projesi (PIP-CONICET) tarafından yapılan araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu da Arjantin toplumunda sosyal adaletin devlet kaynaklarını tüketen seçkin grupların sahip olduğu bir ayrıcalık olduğuna dair inancın artması ve sosyal dayanışma paradigmasının genel olarak zayıfladığını ortaya koymasındır. Dolayısıyla, Milei sosyal adaletin hırsızlık olduğunu söylediğinde, özellikle genç kesim tarafından desteklenmiştir.



Kaynak: IMAGO

Aşırı sağın ekonomi politikasıyla ilişkisi genellikle mali kemer sıkma, özelleştirme ve işgücü deregülasyonu ile karakterize edilen geniş neoliberal gündem, çevre ve bağımlı ülkelerde aşırı sağın ana ekonomik programı olmuştur. Milei, başta TikTok olmak üzere

yeni iletişim yapılarından yararlanarak genç nesil arasında önemli bir nüfuzla sahip olmuştur. Milei aynı zamanda Cambridge Analytica skandalının ortaya çıktığı 2016 ABD seçimlerinden bu yana mükemmelleştirilmiş sofistike bir stratejinin parçası olarak sosyal medyayı kullanan aşırı sağcı hareketler ağının da bir parçasıdır. Milei'nin zaferi, özellikle Ekvador'da milyarder Daniel Noboa'nın zaferinden ve gelecek yıl ABD'de Trump'ın seçilme ihtimalinin yüksek olmasından bu yana Latin Amerika'daki siyasi çatışmalarda yeni bir gelişmeye işaret etmektedir. Bu durumun da kıtadaki politik anlaşmazlıkları etkileyeceği düşünülüyor.

Erişim: <https://www.rosalux.de/en/news/id/51280/argentinas-far-right-president-elect>

Anahtar Kelimeler: Arjantin, Aşırı Sağ, Liberal, Politika, Siyaset.

3. İsrail ve Filistin: Barış Şansı Var mı? / International Institute for Peace (Avusturya)

Son yirmi yılda, BM 1947 Bölünme Planı'nı uygulama ve İsrail'e paralel, yaşayabilir bir Filistin devleti oluşturma olasılığı giderek gerçekliğini yitirmiştir. İsraili yerleşimcilerin devam eden, hükümetleri tarafından hoşgörüle karşılanan, hatta desteklenen- toprak gaspı Filistinlilerde umutsuzluğa neden olmuştur. Hem ABD hem de AB, yeni yerleşim birimlerinin oluşturulmasını defalarca eleştirmiş ancak İsrail'e yaptırım uygulamaktan da kaçınmıştır. Bugün İsraili yerleşimciler, iktidardaki hükümetin desteği ile uluslararası hukuku ihlal eden faaliyetlerini sürdürmekte ve yerleşimciler aktif olarak Filistinlilerin evlerinden sürülmesi için çabalamaktadır. Yerleşimciler ve onların İsraili destekçileri İsrail- Filistin barışının önünde büyük bir engel olarak görülmektedir. İsrail'de sağcı dini güçler iktidarda olduğu sürece barış için hiçbir şansın olmadığı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm olarak farklı aktörler tarafından önerilen çeşitli alternatif barış planları bulunmaktadır. Bu planlardan bazıları şu şekildedir;

- **İki Devletli Çözüm:** En yaygın ve kabul gören çözüm önerisidir, daha önceki barış müzakerelerinin de temelini oluşturmuştur. İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin

devletinin kurulmasını öngörür, karşılıklı olarak kabul edilen sınırlar ve paylaşılan Kudüs'ün her iki devletinde başkenti olmasını savunur.

- **Tek Devletli Çözüm:** Bu öneri, İsraililerin ve Filistinlilerin eşit haklara sahip olduğu tek, birleşik bir devletin oluşturulmasını savunur. Ayrı ulus devletleri fikrine meydan okur ve her etnik grup veya dine mensup vatandaşlar için demokratik kapsayıcı bir toplum hayal eder. Ancak bu öneri eleştirilenler açısından, dini ve siyasi ayrılıklar nedeniyle gerçekçi bulunmamaktadır.
- **Bölgesel Yaklaşım:** Bazı öneriler, bölgesel bir çerçeve için komşu Arap devletlerini barış sürecine dahil etmeyi önermektedir. Bu yaklaşım sadece İsrail-Filistin çatışmasını değil, aynı zamanda İsrail ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ekonomik iş birliği ve güvenlik garantileri gibi daha geniş bölgesel konuları ele almaktadır.
- **Uluslararası Müdahale:** Bu plan, ABD, Rusya ve BM gibi uluslararası aktörlerin daha aktif bir rol oynamasını önermektedir. Taraflar arasındaki müzakereleri kolaylaştırmak ve anlaşmazlıkları çözmek için tarafsız bir arabulucu veya müzakereci atanması gerekmektedir.
- **Toprak Takası:** Bu öneri, İsrail'in bazı yerleşim yerlerini Filistin'e devretmesini ve karşılığında Filistin'in başka bölgelerini İsrail'e bırakmasını öngörmektedir. Taraflar arasında toprak paylaşımı sağlanarak, barış için daha sürdürülebilir bir zemin oluşturulabilir.



Kaynak: Hannes Swoboda

Her ne kadar farklı barış önerileri olsa da gerçekçi bir çözüm için taraflar arasında karşılıklı anlayış, müzakere ve uzlaşma gerekmektedir. İsrail ve Filistin liderlerinin barışa doğru adım atması için politik irade göstermeleri ve çıkmazı aşmak için ortak çözüm önerileri bulmaları önemlidir. Bu süreçte uluslararası toplum ve aktörlerin de destek sağlaması önemlidir. Ancak en önemli faktörlerden biri, İsrail ve Filistin liderlerinin barışa yönelik politik irade göstermeleri ve çıkmazı aşmak için ortak adımlar atmalarıdır.

Erişim: <https://www.iipvienna.com/new-blog/2023/11/21/israel-and-palestine-is-there-a-chance-for-peace>

Anahtar Kelimeler: Barış, Çözüm, Filistin, İsrail, İş birliği, Uzlaşma.

4. İkili İlişkiler Arasında Köprü Kuran Yeni ABD-Çin Çalışma Grupları / East Asia Forum (Avustralya)

2023 yılı Eylül ayında ABD-Çin ekonomik ve finansal çalışma gruplarının kurulması Washington-Pekin arasında genelde değişken olan ilişkilerde kayda değer bir dönüm noktası olmuştur. Bu çalışma grupları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında “Büyük Güç Rekabeti” olarak kabul edilen gerilimler sırasında daha fazla istikrarı teşvik etme potansiyeline sahiptirler. Devam eden ticaret savaşı ve bazı salgın dinamikleri, karşılıklı bağımlılığın azaldığını gösterse de tam bir ekonomik ayrışmanın her iki ülkeye zarar verebileceğini göstermektedir. Ekonomik ayrışma düşüncelerine rağmen ABD-Çin arasındaki ticaret önemli seviyelerde seyretmiştir. Ağustos 2023 itibarıyla ABD’nin Çin ile olan ticareti 369 milyar ABD dolarını aşmıştır. Çin ise 2023 yılı temmuz ayında elinde 821 milyar ABD doları değerinde hazine tahvili bulundurarak, ABD’nin en büyük yabancı alacaklılarından biri olmuştur. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’ in yanı sıra Bakan Yardımcıları tarafından ABD-Çin arası çalışma grupları tutarlı ve üst düzey etkileşimler için desteklenmektedir.

Bu çalışma grupları, makroekonomik ve mali gidişatlar konusunda açık diyalogları teşvik ederken, bu şekilde iki ülke arasında oluşabilecek gerilimleri hafifletmeye çalışmakta ve iki ülkenin de hedeflerini-endişelerini doğrudan netleştirme fırsatı sunmaktadır. Çalışma gruplarının kurulması, iki ülke arasında övgüye değer bir adım olsa da ikili zorluklar için

tam bir çözüm değildir. Mali çalışma gruplarının ilk toplantısında özellikle IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) kota bazlı kredi kaynakları konusundaki tartışmalarda farklılıklar ortaya çıkmıştır.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Pekin ziyareti sırasında ABD'nin ulusal güvenlik konusunda herhangi bir taviz vermeyeceğini ve müzakere etmeyeceğini belirtmiştir. Pekin'de artan endüstriyel politikalar ve yerli ihtiyaç talepleri, ABD'nin Çin pazarına girmesini engelleyebilir ve teknolojik rekabeti kötüleştirebilir. ABD-Çin arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, onların tercihleri küresel pazarları yeniden ayarlayabilir, dünya çapındaki tüm yenilikleri etkileyebilir. Çalışma grupları bu iki büyük güç için tüm sorunlara çözüm bulamasa da rekabet ve iş birliğinin bir arada sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.



Kaynak: EastAsiaForum

Erişim: <https://www.eastasiaforum.org/2023/11/16/new-us-china-working-groups-bridging-bilateral-gaps/>

Anahtar Kelimeler: ABD-Çin, Büyük Güç Rekabeti, Çalışma Grupları.

5. Çarpıcı Yokluk: Avrupa'nın Füze Açığı / ECFR (Almanya)

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın açılış salvosu 160'ın üzerinde füzeden oluşmuştur. Rusya'nın kara, hava ve denizdeki platformlardan fırlatılan uzun menzilli seyir füzeleri ve balistik füzeleri, Avrupalıların hava ve füze savunmalarını

güçlendirmek için hızlanmasına neden olmuştur. Ukrayna, Batı'nın sağladığı hava savunma sistemleriyle Rus füzelerini sık sık önlemeyi başarmış ve bu silahların yenilmez olmadığını göstermiştir. Ancak, Rusya ile NATO arasında bir çatışma söz konusu olursa koşullar daha farklı olacaktır. İlk olarak, Rusya'nın füze baskısına ilişkin doktrini ve kavramları, ana stratejik düşmanı olan NATO ile çatışmaya yöneliktir. İttifakla bir çatışma halinde Rusya, nükleer tehditlere karşı değişen hassasiyetleri de dahil olmak üzere müttefik hükümetler arasındaki çatlaklardan yararlanabilir ve siyasi bütünlüklerini bozmak için hasarlar oluşturabilir. Rusya ayrıca füze cephaneliğini yeniden inşa etmek ve uyarlamak için üretimi artırmaktadır. Ukrayna'nın her müdahalesi, Rus füze mühendislerine, operatörlerine ve stratejistlerine öğrenebilecekleri bazı veriler sağlamaktadır. NATO'nun etkili bir füze kalkanını Avrupa topraklarının tamamına yayması hem teknik açıdan olanaksız hem de caydırıcı derecede pahalı olacaktır. NATO, yetenek hedeflerini 300-2.000 kilometre menzilli derin saldırı gereksinimini içerecek şekilde güncellemektedir.

ABD, uzak mühimmatları, gemileri, denizaltıları ve uzun menzilli bombardıman uçakları gibi fırlatma platformları da dahil olmak üzere NATO'nun uzun menzilli saldırı varlıklarının büyük kısmını oluşturmaktadır. Avrupalı liderler bu farkına varmaya başlasalar da sorunu çözmek için eyleme geçmekten uzak durmaktadırlar. 300 kilometreden fazla menzile sahip az sayıdaki Avrupa füze sistemi gemilerden veya uçaklardan fırlatılabilmektedir. Ulusal donanmalar ve hava kuvvetleri bu platformların erişim alanını genişletmenin yollarını aramaktadır. Bu nedenle Avrupalı NATO müttefiklerinin karadan atılan özel saldırı yeteneklerine yatırım yapmaları gerekmektedir. Karadan fırlatılan sistemlerin Oder nehrinin batısında konumlanması ve Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi'ndeki en uzak noktaya ulaşabilmesi için 1.600 kilometreden fazla saldırı menziline ihtiyaç vardır.

Avrupalıların çeşitli silahlar için gözetleme, hedefleme, işaret verme, komuta ve kontrol için ilgili "derin algılama" yetenekleri edinmesi gerekecektir. Avrupa'nın gelecekteki F-35 havadan "elektronik veri vakumları filosu", bu dengesizliği düzeltmede bir miktar yol kat edecek; hatta bir gün uçuş sırasında füzeleri yeniden hedefleyebilecektir. AB aynı zamanda füze tehditlerine karşı uzay tabanlı erken uyarı da dahil olmak üzere Avrupa'nın

istihbaratını, gözetlemesini, hedef tespitini ve keşif yeteneklerini artırmaya yönelik çeşitli girişimleri de desteklemektedir. Ancak bunlar henüz başlangıç aşamasındadır.

Avrupalı NATO müttefikleri artık savunmalarını Washington'a yaptıramayacaklarını anlamışlardır. İttifakta ağırlıklarını artırmak ve Rusya'nın saldırganlığını caydırmak ve gerekirse minimum ABD desteğiyle yenmek için, kendi derin algılama ve derin saldırı yeteneklerine ihtiyaçları olduğu açıkça görülmektedir.



Kaynak: John Schoebel

Erişim: <https://ecfr.eu/article/striking-absence-europes-missile-gap-and-how-to-close-it>

Anahtar Kelimeler: ABD, Avrupa, Füze, NATO, Rusya.

6. Myanmar'daki Silahlı Çatışmalarda Yeni Bir Artış / CRISIS GROUP (Belçika)

27 Ekim'de etnik silahlı gruplardan oluşan bir ittifak, Myanmar'ın Shan Eyaleti'nde bulunan rejim güçlerine karşı koordineli bir saldırı başlatmıştır. Birçok kasabayı ele geçirmiş, Çin'e giden önemli kara ticaret yollarını kesmiş ve düzinelerce askeri karakolu istila etmiştir. Başladığı tarihten sonra 1027 Operasyonu olarak adlandırılan bu saldırılar,

binlerce deneyimli, iyi silahlanmış savaşçının aynı anda birden fazla noktaya saldırmasını içermektedir. 1027 Operasyonu'na, kuzey Shan Eyaleti'nde faaliyet gösteren üç etnik silahlı gruptan oluşan Üç Kardeşlik İttifakı öncülük etmiştir. Darbeden sonra ilk kez ortaya çıkan bazı direniş güçleri de saldırılara katılarak çatışmaları ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'a yaklaştırmış ve ordunun Shan Eyaletine gönderdiği takviye birliklerini pusuya düşürmüştür. Ordu, muhalefetin ana yollara kurduğu pusu ve çok sayıda önemli köprünün yıkılması nedeniyle mobil saldırı tümenlerini konuşlandırmada zorlanmaktadır. Üç Kardeşlik İttifakını oluşturan grupların tümü son on yılda orduya karşı önemli bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Saldırıları başlatmak için ordunun başka bölgelerdeki savaşlarla meşgul olmasından yararlanmışlardır. MNDAA (Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu) 2015 yılında başarısız bir girişimde bulunarak, çatışmalarda ordunun ciddi kayıplara uğramasına ve 30.000'den fazla mültecinin Çin'e kaçmasına neden olmuştur.



Kaynak: CrisisGroup

Üç Kardeşlik İttifakı Myanmar ile Çin'i kuzey Şan üzerinden birbirine bağlayan iki otoyolun bazı bölümlerini devralmış ve bu da sınır ötesi ticarete kesintiye yol açmıştır. Ordunun başarısızlıkları herkesin görmesi için sergilenmiş ve ittifak dışındaki muhalif gruplar, bu zayıflık anından yararlanarak ülkenin başka yerlerinde kendi saldırılarını başlatma konusunda cesaretlenmiştir. İlk olarak, Kasım ayı başlarında, 1027 Operasyonu başladıktan birkaç gün sonra, ülkenin en büyük etnik silahlı gruplarından biri olan Kachin Bağımsızlık Örgütü (KIO), Sagaing Bölgesi'ndeki kuzeybatıdaki Kawlin kasabasına bir saldırı düzenlemiştir. Önemli bir idari merkez olan kasaba, birkaç gün

süren çatışmaların ardından düşmüştür. İkinci olarak, 7 Kasım'da Kayah Eyaletindeki direniş güçleri, 1107 Operasyonu adını verdikleri operasyonu başlatmış; önce eyaletin güneyindeki Myanmar askeri hedeflerine, ardından 11 Kasım'da eyaletin başkenti Loikaw'a saldırmıştır. Onlarca yıldır sonra ilk kez Myanmar ordusu birden fazla alanda çok sayıda, kararlı ve iyi silahlanmış rakiple savaşmak zorunda kalmıştır. Ancak bu zorluk çok büyük olsa da ordunun bir miktar dayanıklılık göstermesi beklenmektedir. İzlenecek bir diğer şey ise Kuzey Shan Eyaleti'ndeki devam eden olaylara Çin'in tepkisi ne olacaktır. Pekin şu ana kadar savaşın kendi seyrinde gitmesine büyük ölçüde izin vermiş olsa da bu duruş uzun sürmeyecektir. Son olarak, 1027 Operasyonu etnik gruplar arası gerilimleri ve çatışmaları artırabilir.

Erişim: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/new-escalation-armed-conflict-myanmar>

Anahtar Kelimeler: Çin, Gerilim, Saldırı, Üç Kardeşlik İttifakı.

7. Körfez, Riyad Zirvesi ve Hamas-İsrail Savaşı / Institute for International Political Studies (İtalya)

11 Kasım 2023 Cumartesi günü İslam İş Birliği Teşkilatı (OIC) ve Arap Birliği liderleri, İsrail-Hamas savaşına hakkında konuşmak için Riyad'da buluşmuştur. Ateşkes konusundaki fikir bütünlüğüne rağmen sonuç bildirgesi, Arap ve Müslüman ülkelerin Filistin konusunu nasıl ele alınacağıyla ilgili çelişkilerin olduğunu ortaya çıkartmıştır. Buradaki bazı ülkeler savaşın kesin ve net şekilde bitmesi gerektiğini vurgularken, bazı ülkeler ise kanalların açık kalması gerektiğini belirterek geri adım atmıştır. Riyad'da buluşan ülkeler İsrail yanlısı anlatıların hâkim olduğu, giderek kutuplaşan ortamda Arap ve Müslüman dünyasının sesinin duyurulması için bir fırsat yakalamış ancak ana konularda ortak bir noktada buluşmamışlardır. Çoğu Arap ülkesinin normalleşme anlaşmasıyla etkin şekilde sınırlandırdığı ve diğerlerinin de petrol boykotu gibi gerçekçiliği olmayan önlemler aldığı ortamda, Arabistan orta yolu bulmak için iyi bir konumdadır.

Filistinli halk için insani desteğin yanında acilen ateşkes uygulanması ve bu çatışmanın bölgesel yayılımını önlemek öncelikli konu olmuştur. Küçük alandaki iki güç devleti olan

İran ve Suudi Arabistan, sadece Basra Körfezi'nde üstünlük amaçlı değil; aynı zamanda İslam dünyasının liderliği için de çalışmaktadır. İran, zenginlik ve mezhepsel yakınlığının eksikliğini Filistin davasına verdiği yardımıyla telafi etmeye çalışmaktadır. Doha (Katar'ın başkenti) öncelikle bölgesel yayılmayı önlemek için savaştan taraflar arasında müzakere kanalları kurmayı planlamaktadır. Bunun sonucunda Körfez İş Birliği Konseyi ülkelerinin ekonomilerini sekteye uğratabilir. Tersine, Katar'ın Afganistan, Çad, Ukrayna-Rusya savaşındaki önceki diplomasisi; uluslararası statü ve prestijini artırma amaçlı yumuşak güçlerce yönlendirilmektedir.



Kaynak: ISPI

Erişim: <https://www.ispionline.it/en/publication/the-gulf-the-riyadh-summit-and-the-hamas-israel-war-153625>

Anahtar Kelimeler: Ateşkes, Diplomasi, Filistin, Hamas, Savaş.

C. ÇEVRE

1. Metal Madenciliği Planlanan Elektrikli Araç Geçişinin Hızına Yetişebilir mi? / Fraser Institute (Kanada)

Kanada hükümeti, otomobil üreticilerini 2030 yılına kadar tüm yeni orta ve ağır hizmet araç satışlarının %35'inin elektrikli olması ve 2040 yılına kadar tüm yeni orta ve ağır hizmet araç satışlarının %100'ünün elektrikli olması hususunda zorlamaktadır. ABD, 2030 yılında satılan tüm yeni binek otomobillerin ve hafif kamyonların %50'sinin elektrikli veya büyük ölçüde elektrikli hibrit araçlar olmasını gerektiren bir hedef belirlemiştir. Bu zaman çizelgeleri iddialı olup, sadece 7 ila 10 yıl gibi çok kısa bir süre içinde elektrikli araç (EV) yaygınlığının büyük ölçüde artmasını gerektirmektedir.

Elektrikli araç üretimindeki büyük ve hızlı genişleme, elektrikli araç teknolojisi için kritik olan metallerin ve nadir toprak elementleri madenciliğinin hızlı bir şekilde genişlemesini gerektirecektir.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), uluslararası elektrikli araçların benimsenmesi taahhütlerini karşılamak için dünyanın 2030 yılına kadar 50 yeni lityum madenine, 60 yeni nikel madenine ve 17 yeni kobalt madenine ihtiyaç duyacağını öne sürmektedir. Katot üretimi için gerekli malzemeler 50 yeni madene, anot malzemeleri ise 40 yeni madene daha ihtiyaç duyacaktır. Batarya hücreleri 90 yeni madene, elektrikli araçların kendileri de 81 madene ihtiyaç duyacaktır. Toplama bakıldığında ihtiyaç duyulan maden sayısı 388 olmaktadır. Bağlam açısından, 2021 itibarıyla ABD'de sadece 270, Kanada'da ise sadece 70 metal madeni faaliyet göstermektedir. Ancak tarihsel olarak madencilik ve rafine tesislerinin geliştirilmesi hem yavaş hem de mevzuat belirsizliği, çevresel ve düzenleyici engellerle boğuşan son derece belirsiz girişimlerdir. Örneğin IEA'ya göre lityum üretim zaman çizelgeleri yaklaşık 6 ila 9 yıl iken nikel için üretim zaman çizelgeleri (başvurudan üretime kadar) yaklaşık 13 ila 18 yıldır.

Agresif ve kısa vadeli elektrikli araç benimseme hedeflerinin belirlenmesi, tarihsel olarak uzun teslim süreleri ve uzun üretim zaman çizelgeleri ile karakterize edilen metal ve mineral üretimi ile potansiyel bir çatışma oluşturmaktadır. Maden ve mineral üretiminin

öngörülen talebin altında kalma riski önemlidir ve çeşitli hükümetlerin elektrikli araçlara geçiş planlarını başarma ihtimalini büyük ölçüde etkileyecektir.

Erişim: <https://www.fraserinstitute.org/studies/can-metal-mining-match-the-speed-of-the-planned-electric-vehicle-transition>

Anahtar Kelimeler: ABD, Elektrikli Araç, Kanada, Kritik Mineraller, Maden

2. Elektrik Kesintisi Olacak mı? Ukraynalı Enerji Şirketleri Kışa Nasıl Hazırlandı? / Razumkov Centre (Ukrayna)

Ukrayna'daki altyapı savaş sebebiyle ciddi bir zarar görmüş ve enerji sisteminin genel güç kapasitesi azalmıştır. Razumkov Merkezi Enerji Programı Direktörü Omelchenko, Rusya'nın Ukrayna üretim kapasitesinin yaklaşık %50'sini yok ettiği ve zarar verdiği belirtmiştir. Kısa bir süre içerisinde zarar gören altyapının onarımı ise mümkün görünmemektedir. Olası hava saldırılarına karşı geçen seneye göre daha iyi hava savunma sistemlerinin bulunduğu söylenirken, yapılan askeri yardımlar sayesinde kritik enerji altyapılarının korunması için çalışmalar sürmektedir. Ukrayna'da kış aylarının sert ve çetin geçmesi nedeniyle herhangi bir elektrik kesintisine karşı koymak için enerji altyapıları set bariyer ve sinyal kesici ağlar ile donatılmıştır. Yapılan hazırlıklar doğrudan füze saldırılarına karşı koruma sağlamasa da olası bir dron saldırısı veya şarapnele karşı önemli ölçüde koruma sağlayacaktır.

Omelchenko, Ukrayna'daki bütün enerji şirketlerinin kış öncesi gerekli olan bütün hazırlıkları tamamlamak için seferber olduğunu aktarmıştır. Hali hazırda kullanımda olan güç ünitelerinin çalıştığı ve çalışmayan ünitelerin ise kısa bir süre içerisinde kullanıma tekrar alınacağı belirtilmiştir. Özel enerji firmaları onarım konusunda sıkıntı yaşamazken, devlete ait Centrenergo şirketi yaşadığı sıkıntılar sebebiyle güç ünitelerinde onarım yapamamış ve ihtiyacı olan kömüre de sahip olmadığı vurgulanmıştır.

Mevcut kaynaklara bakıldığında ülkenin ihtiyacı olan enerjiyi karşılama adına yeterli güce sahip olunmadığı ve yaklaşan kış öncesinde bazı risklerin bulunduğu vurgulanmaktadır.

Enerji altyapısına herhangi bir saldırı yapılmasa bile kışın belirli saatlerde havanın soğumasıyla 2GW'a varan bir enerji açığının oluşması beklenmektedir.

Erişim: <https://razumkov.org.ua/en/comments/will-there-be-a-blackout-how-ukrainian-energy-companies-prepared-for-the-winter>

Anahtar Kelimeler: Enerji, Kış, Savaş, Ukrayna, Üretim.

3. Rusya'nın Petrol İhracatı Kısıtlamasının Afrika ve Ötesine Etkileri / Vivekananda International Foundation (Hindistan)

21 Eylül tarihinde Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin tarafından imzalanan kararname ile Rusya, her türlü dizel yakıtları ve benzin ihracatını yasaklarken sadece dört eski Sovyet ülkesini (Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan) bu kapsamın dışında bırakmıştır. Rusya Enerji Bakanlığı'na göre ülke içerisinde yaşanan dizel kıtlığı hem perakende sektörünü hem de tarım sektörünü ciddi şekilde etkilemektedir. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte birkaç hafta içinde kapsamı hafifletilmiş ve daha sonra tamamen iptal edilmiştir. Birçok uzman Rusya'nın yaklaşan kış öncesi böyle bir yasağı uygulamasını Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşı enerji silahı ile karşılık verme olarak görmektedir.



Kaynak: Vifindia

Yıl içerisinde rublenin değer kaybetmesi ve Ural petrolüne indirim uygulanmasıyla ihracatçıların petrol ürünlerini iç piyasaya vermek yerine yurt dışına pazarlaması daha

kârlı hale gelmiştir. Akabinde, Rus iç pazarında akaryakıt fiyatları artarken, petrol ürünlerinde ciddi açıklar yaşanmıştır. Rusya'da sene başından bu yana dizel ve petrol fiyatları %9,4 oranında artmıştır.

Uygulamaya konan yasakla beraber kısa sürede ülkedeki akaryakıt fiyatları sırasıyla ilk %16, daha sonra %21 oranında düşmüştür. Rusya, küresel dizel yakıt piyasasında önemli bir konuma sahiptir. 2023 yılı eylül ayına kadar Rusya, ABD'nin önünde küresel dizel ihracatında ilk sırada yer almıştır. 2023 yılının başından eylül ayına kadar günde 1,07 milyon varil dizel sevk etmiş ve bu rakam toplam deniz yoluyla taşınan dizel ticaretinin yaklaşık %13,1'ini oluşturmuştur. Ukrayna Savaşı sebebiyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlar Rusya'yı Afrika ve diğer alternatif pazarlara yöneltmiştir. Yaptırımlardan dolayı Hindistan, Çin ve Türkiye giderek Rusya'nın önemli ihracat pazarı haline gelmektedir. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın Afrika'ya olan rafine ürün ihracatı pozitif dönmüş ve bir yıl içerisinde yaklaşık 14 kat artmıştır. Savaş öncesi Afrika'ya yapılan rafine ürün ihracatı günlük 33.000 varil civarıyken, savaş sonrasında bu rakam 420.000 varile kadar yükselmiştir.

Erişim: <https://www.vifindia.org/article/2023/november/20/Russia-s-Fuel-Export-Ban-and-its-Implication-for-Africa-and-Beyond>

Anahtar Kelimeler: Afrika, Dizel, İhracat, Rusya, Yaptırım.

4. Gazze'ye Yakıt Tedariği: İhtiyaçlar ve Kullanımlar / The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (İsrail)

İsrail Enerji Bakanlığı başlatılan "Demir kılıçlar" operasyonu ile Gazze'ye yapılan dizel tedarikinin kesildiğini duyurmuştur. İsrail tarafı dizel yakıtının özellikle Hamas tarafından bütün operasyonlarda ve tünel içerisinde sıkça kullanıldığını düşünmektedir. Bu yüzden İsrail çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Gazze'ye yapılan dizel tedarikini en minimum düzeye indirmiştir. İsrail, dizel tedarikini keserek Hamas'ın gücünü azaltmayı hedeflerken, uyguladığı kısıtlamalar ile Gazze'ye gönderilen birçok yardım maddelerinin aksamasına neden olmaktadır.

Dizel yakıtı, Hamas'ın faaliyetleri dışında Gazze halkına yönelik üç temel işleve hizmet etmektedir. Bunlar;

- Su arıtma tesislerinin çalışmasında,
- Hastane, fırın vb. kritik altyapılarda,
- Gıda ve ilaç getiren kamyonlarda kullanılmaktadır.

Gazze bölgesi elektrik ihtiyacının yaklaşık olarak yarısı on elektrik ilettim hattı ile İsrail tarafından karşılanırken, kalan yarısı ise dizel yakıt kullanan elektrik santralleri vasıtasıyla sağlanmaktadır. Gazze elektrik santrali 65 MW güç üretebilmek için (Gazze bölgesi elektrik ihtiyacının %25'i) yaklaşık 17.500 litre dizel tüketmektedir. Kalan gerekli elektrik gücü ise Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, işyerlerinde, depolarda, hükümet binalarında ve ekonomik açıdan güçlü olan şahısların evlerindeki jeneratörler ile sağlanmaktadır. Ayrıca Gazze, çatı üstü kurulan güneş paneli sistemleri ile de elektrik ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılamaktadır.



Kaynak: IDF Spokesperson

Gazze, ihtiyacı olan suyun yaklaşık olarak %90'ını yerel su kaynakları, sondaj yapılarak ve tuzlu suyu arındırarak sağlanmaktadır. Fakat, yıllar geçtikçe artan aşırı tüketim ve su kuyularının bakımsızlığı sebebiyle su sıkıntıları artmaya başlamıştır. Kaynak olarak bulunan su kullanılmadan önce su arıtma ya da tuzdan arındırma işlemlerine tabi olmalıdır. Bu sistemler dizel yakıtlarla çalışmaları için olası bir dizel kesintisi su sorununa

sebeplere olacaktır. Gazze'nin en büyük arıtma tesisi DEİR AL Balah'ta bulunurken, 275.000 kişi için kişi başına 90 litre kadar su üretebilmektedir. Ayrıca, tesis çalışabilmek için 12 MW güce ihtiyaç duyarken, saatte 3.200 litre dizel tüketmektedir. Hamas, elinde hala daha yeteri kadar dizel yakıtın bulunduğunu söylese de iyimser tahminlere göre yaklaşık 800.000 ile 1 milyon litre arası yakıtları olduğu düşünülmektedir. Hamas'ın yeraltı tünellerinde havalandırma, elektrik ve iletişim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için önemli miktarda dizel ihtiyacı olduğu vurgulanırken, mevcut dizel tedarikinin Hamas faaliyetlerini ne kadar daha sürdürebileceği sorulmaktadır.

Erişim: <https://besacenter.org/fuel-supply-in-gaza-needs-and-uses/>

Anahtar Kelimeler: Altyapı, Dizel, Elektrik, Gazze, Hamas, İsrail, Savaş.

5. COP 28 Afrika'nın 'Modern Kölelik Tuzağına' Son Verebilir mi? / United Nations University Policy Research Center (ABD)

Afrika'da yaşanan küresel ısınma ortalamadan daha hızlı ilerlerken, bu bölgede bulunan ülkeler iklim krizinin yükünü taşımaktadır. Bunun yanında sel gibi iklim sebepli felaketler de artmaktadır. Dolayısıyla çevresel ve ekonomik olarak zorluklar çoğalmaktadır. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan sel, kuraklık veya büyük yangınlar beraberinde ciddi sosyal, çevresel ve ekonomik zorluklar getirmektedir. Afrika yeni iklim senaryolarına adapte olmaya çalışırken, modern kölelik vakalarındaki artışlar ile yüzleşmektedir. 2017 yılında 3,4 milyon olan zorunlu çalıştırılan insan sayısı günümüzde 3,8 milyona kadar yükselmiştir. Çalışma alanlarında verimi ve gelirlerini artırmak isteyen insanlar tarlalarında pestisit denilen bakteri ve virüslerin etkilerini ortadan kaldıracak kimyasallara başvurmuş ancak bu pestisitler çevre ve toplum sağlığını bozmaya başlamıştır.

Bu yıl yapılan BM İklim Değişikliği Konferansı -COP28- çok önemli bir zamanda gerçekleştirildi. Paris Anlaşmasındaki sıcaklık artışının 1,5°C'nin altında tutabilmenin uygulanabilirliği giderek daha da zorlaşmaktadır. Sebebi ise geçtiğimiz kasım ayı 1880-2023 yılları arasında kaydedilmiş olan en sıcak ay olmuştur. Bu durumu tersine çevirecek

temiz bir ekonomiye geçiş için 2030 yılına kadar yıla 4 trilyon doların gerekeceği tahmin edilmektedir.

COP28 'de iklim finansmanı için şu cümle çok açıklayıcı olabilir: İklim faturasının vadesi yaklaşıyor. Öncelikli olarak yapılması gereken şey, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sebepli işini, mülkünü veya canını kaybedenlerle iletişime geçmesidir. Bunun sebebi ise daha adil bir geçiş ve zararların nasıl giderileceğinin belirlenmesidir. İşletme sahipleri veya yatırımcıların risk analizleri yapmasının yanında iklim kaynaklı risklerin de önceliklendirilip ilgili konularda tedbirlerin alınması yatırımcı ve işletme sahipleri için finansal açıdan daha az etkilenmelerine sebep olmaktadır. Afrika, temiz teknoloji için çoğu ürünü bünyesinde bulundurmasına rağmen neredeyse sebebiyet vermediği iklim krizinin sonuçlarına katlanmaktadır. Burada, COP28'in Afrika'daki kaynakları çıkartıp kullanan veya bu kaynaklarla ilgisinin olduğu Afrikalıları koruması gerekmektedir.



Kaynak: Mehmet Ali Poyraz

Erişim: <https://unu.edu/cpr/media-coverage/can-cop28-end-africas-modern-slavery-trap>

Anahtar Kelimeler: Afrika, COP 28, Finans, İklim Değişikliği.

D. SOSYAL

1. Gazze'de Yangın Sürerken Batı Şeria İçten İçte Yanıyor / Human Rights Watch (ABD)

Tüm dünyanın dikkati İsrail ve Gazze'ye odaklanmışken, İsraili yetkililer Batı Şeria'da baskılarını artırmakta ve İsraili yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam etmektedir. İsrail güvenlik güçleri 1 Ocak ile 6 Ekim tarihleri arasında Batı Şeria'da, Birleşmiş Milletler'in ölümleri sistematik olarak kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana hiçbir dönemde olmadığı kadar çok Filistinliyi öldürmüştür. BM'ye göre 7 Ekim'den bu yana 52'si çocuk 201 Filistinliyi daha öldürmüştür ve bu rakam 2005 yılına kadarki sürece bakıldığında çok yüksek çıkmaktadır. Filistinliler 16 Kasım itibariyle Batı Şeria'da 2023 yılında 24 İsraili sivili ve 4 güvenlik gücü mensubunu öldürmüştür ve bu sayı ise son 15 yılın en yüksek sayısıdır. Yerleşimciler 17 Kasım itibariyle 15 Filistinliyi daha öldürmüştür ve 2023'ün ilk sekiz ayında, yerleşimci şiddeti BM'nin bu verileri kaydetmeye başladığı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştır. 2022 yılında iki ve 2021 yılında da günde ortalama üç olay olurken, bu oran 7 Ekim'den bu yana neredeyse iki katına çıkmıştır.



Kaynak: AP Images

İsraili insan hakları örgütü HaMoked'e göre 1 Ekim itibariyle İsrail 1,264 Filistinliyi gizli bilgilere dayanarak yargılama ya da suçlama olmaksızın idari gözetim altında

tutmaktadır. Bu sayı 1 Kasım itibariyle, İsrail ordusunun gözaltında tuttuğunu söylediği 105 "yasadışı savaşçı" hariç, 2.070'e yükselmiştir. 2022 yılı boyunca ve 2023'ün ilk sekiz ayında, 4'ü tüm topluluk olmak üzere 1.105 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. 7 Ekim'den bu yana neredeyse aynı sayıda -1.014 kişi- Filistinli yerinden edilmiştir. İsraili insan hakları grubu Yesh Din, yerleşimcilerin bu süre zarfında 92 Filistinli topluluğa saldırdığını tespit etmiştir.

Cezasızlık, İsraili insan hakları grubu B'Tselem'in de belirttiği gibi, "devletin giderek daha fazla Batı Şeria toprağını ele geçirmek için kullandığı önemli bir gayri resmi araç olarak hizmet eden" yerleşimci şiddetini körüklemektedir. Bu ihlaller, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer İsraili, Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından belgelendiği üzere, İsraili yetkililerin insanlığa karşı işlediği ırkçılık ve zulüm suçlarının bir parçasıdır. İsrail-Filistin'deki şiddetin kökleri çok yönlüdür ve derinlere uzanmaktadır. Batı Şeria da dahil olmak üzere şiddetin sona erdirilmesi ve şiddeti besleyen baskı sistemlerinin ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir.

Erişim: <https://www.hrw.org/news/2023/11/22/while-fire-rages-gaza-west-bank-smolders>

Anahtar Kelimeler: Filistin, Gazze, İsrail, Savaş, Şiddet.

2. Çocukları Ev Dışında Bir Bakım Yerine Götürmek Gelecekteki Suç Potansiyellerini Etkiler mi? / SNS (İsveç)

2021 yılında İsveç'te 0-20 yaş arası 26.000'den fazla çocuk ve genç en az bir gece ev dışında bir bakım evinde kalmıştır. Ev dışı bakımın en yaygın şekli, OHC olarak da bilinen, çocukların ve gençlerin özenle seçilmiş bakıcılarla özel evlerde birlikte yaşadığı koruyucu aile bakımındır. İkinci en yaygın yerleştirme türü ise, HVB-hem olarak bilinen yaşam bakım tesisleri ve SIS hem olarak bilinen daha güvenli tesislerdir. HVB-hem veya yaşam bakım tesisleri, genellikle daha karmaşık ihtiyaçlara sahip olan çocuklar ve gençler için sağlar. Bu tesisler, eğitimli personelin bakım ve destek sağladığı yapılandırılmış ve gözetim altında bir ortam sunmaktadır. SIS-hem veya güvenli tesisler, kendilerine veya başkalarına zarar verebilecek risk taşıyan çocuklar ve gençler için tasarlanmıştır ve daha

yüksek düzeyde güvenlik gerektirir. Bu tesisler, sakinlerin güvenliği ve refahını sağlamak için ek önlemler almaktadır. Koruyucu aile bakımı İsveç'te en yaygın ev dışı bakım şekli olsa da yaşam bakımı ve güvenli tesisler, özel ihtiyaçlara sahip çocuklara ve gençlere uzmanlık gerektiren destek sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu yerleştirmelerin amacı, çocukların ve gençlerin gelişmeleri için gereksinim duydukları bakım ve desteği alabilecekleri güvenli ve sevgi dolu bir ortam sağlamaktır.

OHC araştırmasında sıklıkla vurgulanan sonuç, daha önce yerleştirilmiş çocukların ve gençlerin gelecekteki suça olan eğilimleridir. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri'nde, hapisane mahkumlarının yaklaşık %20'si çocuk koruma sisteminde zaman geçirmiş ve daha önce yerleştirilmiş çocukların %70'i 26 yaşına kadar en az bir kez tutuklanmıştır. Yetişkinlikteki suç davranışlarının, genellikle OHC'ye hiç yerleşmemiş yetişkinlere kıyasla daha kötü koşullarda yetişmelerinden kaynaklandığını söylemek de mümkündür.

Bu rapor, OHC'deki yerleştirmenin gelecekteki suç davranışları üzerindeki etkileri konusundaki akademik araştırmalardan ders çıkarmaktadır. Araştırmalar, OHC'nin kalitesi ile gelecekteki suç oranı arasında bir denge olduğunu göstermektedir. Yüksek kalitede bakım, suç oranını düşürmektedir. Ayrıca, suçun sosyal ve ekonomik maliyetleri o kadar yüksektir ki, OHC'nin kalitesinde yapılan iyileştirmeler kendini karşılayacaktır. Araştırmalar ayrıca OHC'ye yerleştirilen çocukların sağlık ve eğitim alanlarında büyük eksiklikler yaşadığını göstermektedir. Bu nedenle, OHC'ye yerleştirilen çocukların ve gençlerin sağlık ve eğitime daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

Erişim: <https://www.sns.se/en/articles/does-placing-children-in-out-of-home-care-affect-their-future-criminality/>

Anahtar Kelimeler: Bakım Evi, Çocuk, Genç, OHC, Suç.

3. İngiltere'de 814.000 Kiracı Tahliye Tehdidi Altında / Ekklesia (İskoçya)

Shelter kurumunun yaptığı araştırmada, İngiltere'de kiracıların karşı karşıya olduğu kargaşa ortaya konulmuş ve 10 kişiden biri (814.000 yetişkine eşdeğer) evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu saptanmıştır. Hanedeki çocukların da dahil edilmesi durumunda rakamın 1,1 milyon kişiye çıkacağı tahmin edilmektedir. Yardım

kuruluşu, bu kış kaç kişinin evini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu hesaplamak için, geçen ay tahliye bildirim alan veya tahliye bildiriyle tehdit edilen yetişkin kiracıların sayısını incelemiştir. YouGov tarafından yürütülen ve Nationwide Building Society tarafından finanse edilen anket, hızla artan kira maliyetlerinin ve artan tahliyelerin, İngiltere'deki 3,5 milyon kiracının (%43) evsiz kalmaktan endişe duyduğunu göstermiştir.

Shelter, uygun fiyatlı evlerin bulunmamasının, milyonlarca hanenin rekor kiralar ödemesine ve başlarını sokacak bir çatıya sahip olmaya çalışırken sıkışıp kalmasına neden olduğunu savunmaktadır. Hükümetin konut yardımlarını neredeyse dört yıldır dondurması ve mevcut her türlü desteğin fiili kira maliyetinin çok altında kalmasına yol açarak durum daha da kötüleşmiştir. Yardım kuruluşunun son bulguları, kiracıların maruz kaldığı büyük mali sıkıntıyı ortaya koymaktadır:

- Kiralarını ödemekte zorlanan veya kiralarını ödeyemeyen beş kiracının ikisinden fazlası (%43) (bu 2,4 milyon yetişkine denk geliyor) bunun ödemelerdeki artıştan kaynaklandığını söylüyor.)
- 10 kişiden üçünden fazlası (yüzde 31)- yani 2,5 milyon kişi kiralarını ödemek için borç almıştır.

Shelter İcra Kurulu Başkanı Polly Neate: "Milyonlarca kiracı kontrolden çıkan kiralar ve yaşam maliyeti kriziyle boğuşurken, tahliyelerle dolu korkunç bir kış bizi bekliyor. Ön saflardaki ekiplerimiz her gün bu kâbusu yaşayan ailelerden daha fazla telefon alıyor. Ayrıca, her gün evlerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan daha fazla aileyle konuşuyoruz" demiştir.

Erişim: <https://www.ekklesia.co.uk/2023/11/19/814000-private-renters-in-england-under-threat-of-eviction/>

Anahtar Kelimeler: Artış, Hane, İngiltere, Kiracı, Tahliye.

E. TEKNOLOJİ

1. Silah Amaçlı Dronlar: Afrika'nın Riskleri Öngörmek için Daha İyi Verilere İhtiyacı Var / Institute for Security Studies (Güney Afrika)

2023 yılının ekim ayında Afrika'nın Hava Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanları ve sektör temsilcileri Senegal'de bir araya gelerek, insansız hava araçlarına karşı gelişmiş hava savunma sistemlerinin geliştirmesi gerektiği hususunda anlaşmıştır. Ticari ve hobi amaçlı dron kullanımı yalnızca Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşında değil, aynı zamanda Afrika genelinde tehdit unsuru haline gelmiştir. Dronlar birçok devlet dışı gruplar tarafından silahlandırılarak çeşitli amaç için kullanılırken, Ukrayna'dan gelen örnekler de dronlar üzerine yerleştirilen el bombalarının nasıl tehlikeler oluşturabileceğini kanıtlar niteliktedir. Küresel çapta odaklar hobi amaçlı üretilen dronların Yemen, Irak, Suriye ve son olarak Gazze'de kullanılmasına yoğunlaşmıştır. Yayımlanan raporlara göre, Filistin-İsrail savaşında Haman'ın İsrail kuvvetlerine yönelik hobi dronlarını nasıl kullandığı çok şey öğretmektedir. Ayrıca, Afrika'daki silahlı gruplar örneğin: Boko Haram, Eş Şebab ve İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti, İsrail'de yaşanan dron ile bombalama olaylarını yakından takip etmekte ve bu durum gelecekte büyük bir tehdit oluşturmaktadır.



Kaynak: ISS

El Kaide ve benzeri terör grupları ile bağlantısı olan sosyal medya platformlarının Orta Doğu'da elde ettikleri insansız hava aracı bilgilerini bu örgütler ile paylaştıkları öne sürülmektedir. Uzmanlar, dronların kolayca ulaşılabilir ve elde edilebilir olmasının bu

teknolojiye olan ilgiyi artırdığını, diğer taraftan da bahse konu olan tehdit unsurlarını artırmaktadır. Dronların silahlı gruplar tarafından propaganda, saldırı, istihbarat, gözetleme ve keşif amacıyla kullanılması konusunda uyarılar yapılmaktadır. Uluslararası çapta silahlı grupların insansız hava aracı kullanmasına karşı çeşitli anlaşmalar yapılmış ve taraf ülkeler oluşabilecek riskleri minimize etme amacıyla bilgi ve istihbarat paylaşımında bulunulması gerektiği hususunda hemfikir olmuştur.

Erişim: <https://issafrica.org/iss-today/drones-as-weapons-africa-needs-better-data-to-anticipate-risk>

Anahtar Kelimeler: Afrika, Dron, İstihbarat, Silahlı Gruplar.

2. Büyük Teknolojiyi Dizginleyene Kadar Yapay Zekâ Güvende Olmayacak / European Policy Centre (Belçika)

İngiltere Başbakanı kasım ayı başında, çok konuşulan teknolojinin nasıl güvenli bir şekilde kullanılabileceğini tartışmak üzere önde gelen ulusları, YZ (yapay zekâ) şirketlerini ve uzmanları İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin şifre kırma merkezi olan Bletchley Park'ta bir araya getirmiştir. Zirvenin temel "başarıları", sözde "öncü" YZ modellerinden kaynaklanan riskler konusunda uyarıda bulunan ve "kapsayıcı küresel diyalog" çağrısında bulunan muğlak bir ortak "bildiri" ile hükümetler ve büyük YZ şirketleri arasında güvenlik testi konusunda (tamamen gönüllü) bir anlaşmadan oluşmaktadır.

Mevcut durumda teknoloji devleri, büyük ölçekli yapay zekâ temel modelleri söz konusu olduğunda avantajı ele geçirmek için bilgi işlem gücü, veri ve teknik uzmanlık üzerindeki kolektif tekellerini kullanmaktadır. Bu durum, kıt kaynaklara erişimi olmayan daha küçük şirketlerin kaynaklara erişebilmek için daha büyük oyuncularla tek taraflı anlaşmalar imzalamasına neden olmaktadır. Google'ın Deepmind'ı devralması ve OpenAI'nin Microsoft ile 13 milyar dolarlık ortaklığı bu durum için verilen bazı örneklerdendir. Teknoloji devleri, kullanıcıları kendi YZ modellerine ve hizmetlerine çekmek için kullanabilecekleri diğer birçok pazarda da (arama motorları, bulut bilişim ve tarayıcılar dahil) baskın durumdadır. Her geçen gün daha fazla insan YZ modeline ve hizmetine yönelip veri sağladıkça, ağ etkileri ve ölçek ekonomileri de artacaktır.

YZ, toplum genelinde karar verme sürecinde daha büyük bir rol kazandıkça güvenlik, güvenilirlik, adalet ve hesap verebilirlik kritik önem taşımaktadır. YZ sistemleri, temel veri setlerinden veya eğitimlerinden kaynaklanan önyargılar oluşturabilir ve 'halüsinasyon' olarak bilinen kulağa makul gelen ancak yanlış yanıtlar üretebilir. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılırsa, ikna edici propaganda oluşturmak, çalışanları gözetlemek ve bireyleri manipüle etmek veya onlara karşı ayrımcılık yapmak için de kullanılabilirler. Çok açık olan bir şey var ki, yapay zekada güvenliği ve açıklığı garanti etmek için bırakın Big Tech'i, bireysel şirketlerin kendi kendini düzenlemesine bile güvenilmemektedir. Sadece tekel gücüyle mücadele ederek ve bu gücün sorumlulukla birlikte gelmesini sağlayarak bu gelişmekte olan teknolojinin vaatleri gerçekleştirebilir ve riskleri azaltılabilir.



Kaynak: Sebastien Bozon

Erişim: <https://www.epc.eu/en/Publications/AI-wont-be-safe-until-we-rein-in-Big-Tech~55e63c>

Anahtar Kelimeler: Büyük Teknoloji, Dijital, Teknoloji, Yapay Zekâ.

F. GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER

1. Aspen Institute

Açık Bilim ve Savaşın Yıprattığı Ukrayna

Çevrimiçi Etkinlik (12.12.2023)

2017 yılında UNESCO, açık bilimi teşvik etmeye yönelik çeşitli öneri ve yönergeler yayımlamıştır. Ukrayna bilimin görünürlüğüne artırma ve uluslararası iş birliğini geliştirmeye yönelik bazı adımlar atmıştır. Etkinlikte, savaş sonrası Ukrayna'nın araştırma toplulukları ve devlet kurumlarının nasıl ilerlediği ve ne tür başarı hikayeleri ürettiği tartışılacaktır.

Erişim: <https://www.aspeninstitute.org/events/open-science-ukraine/>

2. Brookings

Ekonomik Güvenlik Çağında Japonya-ABD-Güney Kore İlişkilerini Yeniden Tanımlamak

Çevrimiçi Etkinlik (13.12.2023)

2023 yılı ağustos ayı Camp David'de düzenlenen zirvede ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri bölgesel istikrara yönelik zorluklar, üçlü istişarenin güçlendirilmesi ve politika koordinasyonu üzerine hem fikir olduklarını duyurmuştur. Etkinlikte, ekonomik güvenlikteki eğilimleri ve bunların ABD, Güney Kore ve Japonya ilişkilerine olan etkileri değerlendirilecektir. Çin ile teknolojik rekabet, ihracat kontrollerinin yeniden tasarlanması ve ayrıca kurallara dayalı bir ticaret sisteminin sürdürülebilirliği tartışılacaktır.

Erişim: <https://www.brookings.edu/events/redefining-us-japan-south-korea-relations-in-an-era-of-economic-security/>

3. Belfer Center

COP28 İklim Sonuçları: Kuzey Kutbu için ne İfade Ediyor?

Çevrimiçi Etkinlik (18.12.2023)

Gerçekleştirilecek etkinlikte, COP28 zirvesinden dönen panelistler ile zirvede yapılan görüşmeler, elde edilen bilgiler ve notlar üzerine Kuzey Kutbu hakkında bilgi alışverişi ve tartışma yapılacaktır.

Erişim: <https://www.belfercenter.org/event/cop28-climate-outcomes-what-do-they-mean-arctic>

4. Brookings

Gazze – İsrail Savaşında Küresel Aktörler

Çevrimiçi Etkinlik (19.12.2023)

İsrail ve Gazze arasındaki savaş sadece komşu ülkeleri değil sınırların ötesinde birçok ülkeyi etkilemiştir. Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi kilit ülkeler Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'nin bu gelişmelere verdiği tepkilerle yakından ilgilenmektedir. Etkinlikte, Orta Doğu krizinin uluslararası yönleri uzmanlar tarafından analiz edilecektir.

Erişim: <https://www.brookings.edu/events/global-actors-in-the-war-in-israel-and-gaza/>

KOSAM'dan...

Belirlediği alanlarda araştırma raporları üreten, bilgi notları yayımlayan, farklı sorunlara çözüm sunma amaçlı projelere imza atan bir yapı hüviyetindeki **Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM)**, Konya merkezli bir düşünce kuruluşu olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde kuruldu.

Ekonomi, ticaret, sanayi, iç ve dış politika dinamikleriyle sosyal politikalar, tarım, çevre, akıllı şehir, sağlık, enerji vb. konularla ilgilenen KOSAM faaliyetlerini şehir, ülke ve dünya ekseninde farklı başlıklarda yürütür.

Merkez; uluslararası düşünce kuruluşlarının faaliyetlerini, raporlarını ve güncel değerlendirmelerini düzenli takip eder. Bu kapsamda 2022 yılından itibaren KOSAM bünyesinde; dünya ve ülke gündemi hakkında bilgilenmek, düşünce kuruluşlarının raporlarından haberdar olmak ve en önemlisi küresel fırsatlardan faydalanıp risklerden kaçınmak için stratejik çalışmaları aktarmak amacıyla “**Dünya Ne Konuşuyor?**” Raporları hazırlamaktadır.

“Dünya Ne Konuşuyor?” Raporu, her ayın ilk ve ikinci yarısını kapsamak üzere **ayda iki defa** okurlarıyla buluşmaktadır. Rapor **için Kuzey ve Latin Amerika, Euro Bölgesi, Orta ve Uzak Asya, Afrika, Orta Doğu, Avrasya** vb. çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının gündemleri KOSAM'ın uzman kadrosu tarafından analiz edilir. Süreçte “Hangi kuruluş ne tür konularda çalışmış, gündemde ne var ve gelecekte beklentileri neler?” sorularına cevap aranır.

“Dünya Ne Konuşuyor?” Raporu; **Ekonomi, Politika, Çevre, Sosyal ve Teknoloji** olmak üzere **beş ana başlıkta** hazırlanır. Makale, rapor, bilgi notu, yorum vb. çalışmaların kısa özetleri okuyucuya yansıtılırken konu başlığı, makalenin hangi kurumdan alındığı ve bu merkezlerin hangi ülkede faaliyet gösterdikleri de raporda yer alır. Her özetin sonunda konuyla ilgilenen okurların orijinal çalışmaya hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için erişim linkleri açık şekilde paylaşılır.

KOSAM olarak hedefimiz; “Dünya Ne Konuşuyor?” sorusunun cevabını ve bölgelerinde ulusal/ uluslararası politikaya yön veren kuruluşların “**yarınların gündemi**” olarak gördükleri farklı başlıkları analiz ederek güncel hâli ile aktarmaktır. Bu bağlamda **2023 yılında da** ekonomi, siyaset, ticaret, sanayi, sosyal politika, eğitim, çevre vb. alanlarda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma ve çalışmalar yürütmeye, büyük veri analizi ile mevcut durum değerlendirmeleri yaparak geleceğe ışık tutmaya ve **sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz.**